

# Vertrouwen

Met een hoofdletter 'V'



# Psalm 13

2. Hoelang nog Heer zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?

3. Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang houdt mijn vijand de overhand?

6. Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

# Spreuken 3: 5-6

**Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.**