



**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## Matteüs 18:1-4 (NBV)

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?'

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: 'Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



Marcus 10:15 (NBV)  
Lucas 18:17 (NBV)

Jezus zei: 'Ik verzeker  
jullie: wie niet als een  
kind openstaat voor het  
koninkrijk van God, zal er  
zeker niet binnengaan.'

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## 1 Korintiërs 13:11 (NBV)

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## Griekse woord *teleios*

- Volgroeid
- Gaaf, vlekkeloos
- Volmaakt
- Compleet
- Tot je doel gekomen
- Volwassen

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





1 Korintiërs 13:11 (NBV)

Nu ik volwassen ben heb ik  
al het kinderlijke *achter me*  
*gelaten.*

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## Griekse woord *kat-argeo*

- Tenietgedaan (HSV)
- Buiten werking gesteld
- Onttroond

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





## 1 Korintiërs 3:1 (NBV)

Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



1 Korintiërs 2:6 (NBV)

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof...

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## Efeziërs 4:14 (NBV)

Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien,

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





## Efeziërs 4:14b (NBV)

met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



Waar groeien we in?

1. In genade en kennis

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





2 Petrus 3:18 (NBV)

Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



Waar groeien we in?

1. In genade en kennis
2. In leraarschap

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## Hebreeën 5:12 (HSV)

Hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





Hebreeën 5:12b (HSV)

Hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## Waar groeien we in?

1. In genade en kennis
2. In leraarschap
3. In geloof en liefde

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





## 2 Thess. 1:3 (NBV)

Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





## Waar groeien we in?

1. In genade en kennis
2. In leraarschap
3. In geloof en liefde
4. In vruchtdragen

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## Galaten 5:22-23a (NBV)

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



Johannes 15:8 (HSV)

Hierin wordt Mijn Vader  
verheerlijkt, dat u veel  
vrucht draagt en Mijn  
discipelen bent.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**





## Waar groeien we in?

1. In genade en kennis
2. In leraarschap
3. In geloof en liefde
4. In vruchtdragen
5. In volwassenheid

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



## 1 Korintiërs 14:20 (NBV)

Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen.

**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**



**WORDEN ALS EEN KIND... OF TOCH NIET?!**