

Jaarverslag 2021

In dit document wordt verslag gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen uit 2021 in Christengemeente De Rots op het gebied van Organisatie, Onderwijs, Zending en Evangelisatie en Gemeenschap.

Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Enerzijds konden we als gemeente niet samenkomen zoals we dat gewend waren en werden de diensten veelal digitaal uitgezonden. Huiskringen konden niet samenkomen, Bijbelstudies en toerustingscursussen werden uitgesteld. Toch hebben we mogen ervaren dat God in de gemeente bezig.

Corona

De diensten zijn in 2021 voor een deel digitaal uitgezonden. De meeste diensten werden zo'n 270 tot 320 keer bekeken.

Organisatie

Leiderschap

In oktober is er weer een ledenvergadering geweest. Hierbij zijn twee oudsten herkozen.

Door de corona beperkingen zijn er minder fysieke vergaderingen geweest met de CO en OR. Er zijn wel verschillende digitale vergaderingen geweest.

ABC

Tijdens de ALV in oktober is gestemd voor het opzeggen van het ABC lidmaatschap.

Onderwijs

Prediking en studie

Het primaire onderwijs geven we vorm door in de zondagse prediking op systematische wijze een Bijbelboek door te preken.

In Maart werd het thema 'Relaties' afgerond. Vanaf de zomer is het thema "Geloof, hoop en liefde" behandeld aan de hand van de Eerste Brief aan de Thessalonicenzen.

Introductiecursus

Ondanks de vele beperkingen hebben we toch een serie introductiecursussen mogen verzorgen. In totaal hebben zo'n 15 mensen de introductiecursus gevolgd. Een groot aantal van hen zijn gastlid of lid geworden.

Zending en evangelisatie

Dit jaar werden we opgeschrikt door het kort na elkaar overlijden van twee zendelingen van onze gemeente. Dit was een enorme klap. We hebben in de zondagen ruim de tijd genomen om bij dit verlies stil te staan.

Gemeenschap

Doopdienst

Op 22 mei en 18 november september hebben we met elkaar een doopdienst mogen houden waarbij mensen hun getuigenis hebben gegeven, hun oude leven hebben begraven en met Christus zijn opgestaan in een nieuw leven.

Gemeenteweekend

Van 24-26 september hebben we het gemeenteweekend mogen houden. Het thema was "Geloof, Hoop en Liefde". Tegelijk met de diensten voor volwassenen waren er ook steeds kinderdiensten waardoor we ons mochten verheugen in een grote opkomst. Naast het inhoudelijke programma hebben we ook gesport en gebarbecued en ruimschoots de tijd genomen voor aanbidding. Veel gemeenteleden die de gemeente al een tijd niet hadden bezocht waren aanwezig. We mochten terugkijken op een heel geslaagd weekend.

Mannenweekend

Door de coronamaatregelen hebben we helaas geen mannenweekend kunnen houden.

Jeugdweekend

Van 10 tot 12 september is er weer een jeugdweekend geweest. Voor zowel de jeugd als de leiding was het een prachtige tijd.

Discipelschap

De kringen worden nu niet meer ingedeeld. Mensen kiezen zelf een kring waar ze zich goed bij voelen om de klik zoveel mogelijk te vergroten. Daarnaast vormen de preken de basis voor het gesprek bij de kringavonden. Regelmatig wordt er geëvalueerd of deelnemers door willen gaan, willen wisselen of een pauze willen nemen. Er is veel animo voor de kringen als was het met de coronamaatregelen best even zoeken. Het streven is om 80% van de leden en gast-leden bij een kring onder te brengen.

Afsluitend

Ondanks alle beperkingen zijn we dankbaar voor wat we in 2021 als gemeente met elkaar en God hebben mogen beleven en bereiken.