

Handelingen 9:31

³¹ *De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en **zij wandelden in de vreze des Heeren** en de vertroosting door de Heilige Geest **en namen in aantal toe.***

Handelingen 2:36-37

³⁶ Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

³⁷ En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

Handelingen 2:43 en 47

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

*‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond
maakt Hij hun bekend.’*

(Psalm 25:14)

Wat is de vreze des Heeren?

*'De vreze des HEEREN **is het kwade te haten.**'* (Spr. 8:13)

*'Welzilig de man die de HEERE vreest, **die grote vreugde vindt in Zijn geboden.**'* (Ps. 112:1)

*'De vreze des HEEREN **is rein,** zij houdt voor eeuwig stand.'*
(Ps. 19:10)

Zegeningen van de 'vreze des Heeren'

1. Gods liefde

'Zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.' (Ps. 103:11)

2. Gods ontferming

'Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE zich over wie Hem vrezen.' (Ps. 103:13)

3. Onze dagelijkse benodigdheden

'Hij heeft voedsel gegeven aan wie Hem vrezen.' (Ps. 111:5)

4. Wijsheid

'De vreze des HEEREN is het begin van wijsheid.' (Ps. 111:10)

5. Geluk

'Welzalig de man/vrouw die de HEERE vreest.' (Ps. 112:1)

6. Gods zegen voor groot en klein

'Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten.' (Ps. 115:13)

7. Vriendschap

'Ik ben een metgezel van allen die U vrezen.' (Ps. 119:63)

8. God vervult je verlangens

'Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.' (Ps. 145:19)

9. God is blij met je

'De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen.' (Ps. 147:11)

10. Vernieuwing en verfrissing

'Wees niet wijs in eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.' (Spr. 3:7-8)

Psalm 34

- 2 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
- 3 Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
- 4 Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen.
- 5 Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.
- 6 Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van schaamte. (Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, hun gezicht)
- 7 Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verlostte hem uit al zijn benauwdheden.
- 8 De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
- 9 Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
- 10 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
- 11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
- 12 Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.
- 13 Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien?
- 14 Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog.
- 15 Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.